

Böcker till försäljning på Industriminnesföreningen

		pris	
Roland Agius	Industriepoken i Uppsala	300	Industriminnesföreningen i Uppsala har gett ut en bok som speglar den snart helt svunna industriepoken i Uppsala. På 232 fakta- och bildspäckade sidor berättas om stadens industrier allt från starten i slutet av 1200-talet och storhetstiden från ca 1860 till ca 1970. Det handlar om ett helt unikt aktstycke, som till sin omfattning är i det närmaste heltäckande. Boken är elegant utformad i "kaffebordsformat" och är även lämplig som presentbok.
Björn Lööv & Svante Brinkhagen	S:t Eriks, Ett gott stycke industrihistoria	150	
	Folkhemmets byggmästare	60	
Göran Boström	Blåljus	300	En berättelse om en lång karriär inom olika slags räddningstjänst. En blandning av skräck, spänning och tragik, men också om tät gemenskap, glädje och stolthet. Ett kulturhistoriskt dokument om ett Uppsala som till stor del är borta.
Roine Jansson	Gruvarbetare i ord och bild	250	
Maria Hamberg,	Några gjorde hålen	150	MH, författare och metallarbetare, låter oss i skönlitterära porträtt träffa kvinnor på verkstäder och järnverk. Några gjorde hålen, några sysselsatta med att tillverka det som inte skulle bli. Andra lyfte plåtar från en hög till en annan, eller skruvade fast muttrar dagarna i ända. Den här boken innehåller tjugofem berättelser om kvinnor som gjort osynligt arbete, vad de tänkt och vad som hänt.
Jonas Pertoft & Björn Ullhagen	Järnkärlek	50	En dokumentation av arbetet och arbetarna på Tierps Järnbruk som producerar Sveriges mest överkörda produkt, de välkända brunnslocken. Tierps Järnbruk har gatugods som sin specialitet och är det enda gjuteri i Sverige idag med den inriktningen.. Boken på 80 sidor består av bilder med några kortare textstycken samt bildtexter. Detta är ett dokument över en tung industri som både är smutsig och bullrig men som bär på stolthet för yrkesskicklighet och 100-årig tradition.
Bo Larsson, Lennart Engström, Maths Isacson	Uppsala på nära håll	100	I drygt ett kvarts sekel har Lennart Engström fotograferat människor i Uppsala. Han har följt livet på fabriks- och dansgolv, han har fotograferat människor vid sina köksbord och strosande på gator och torg. Det är på allvar och det är på lek.
	Kvinnors liv och arbete	100	

	Här bor vi	60	
Claes Melin	Nykterist med sinne för brännvin	250	Tvingad att försörja sig själv vandrar den fattige trettonåringen Henrik Söderman in i Uppsala en novemberkväll 1842. Sextio år senare hyllas den framgångsrike företagaren grosshandlaren H.W. Söderman med en pompös begravning i domkyrkan där ärkebiskopen officierar. Brännvinspengar möjliggör vägen dit och hans levnadsbana spänner över rederier, bryggeri, kvarnverksamhet, sprithandel, brännvinstillverkning och fastigheter. Han kämpar för sina idéer, han strider mot myndigheter och han kapitulerar aldrig om det så är vänner och kolleger som sviker. Med hans nyligen hittade privata arkiv som huvudkälla har Claes Melin levandegjort denne okuvlige och målmedvetne, men säregne, entreprenör och samtidigt skapat en skildring från en epok.
Maths Isaksson & Mia Geijer (red.)	Det svarta järnet	250	I boken "Det svarta järnet" beskriver forskare hur järnhanteringen i Bergslagen har legat till grund för svensk vapenindustri under 1900-talet och har bidragit till Sveriges välfärd. Här fanns en stor produktion av vapen, ammunition och sprängmedel – produkter som exporterades över hela världen. Boken beskriver de politiska överväganden som låg bakom krigsmaterielltillverkning i både statlig och privat regi samt några av de innovatörer och företag som utvecklade och producerade krigsmateriel. Boken som är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan sju länsstyrelser skildrar också villkoren för de människor som arbetade i produktionen. ur kan vi förhålla oss till vapenindustrin som en del av Bergslagens historia.
Kersti Kollberg & Björn Ullhagen	Oljeön	150	Mitt i Bergslagen ligger Oljeön. i sjön Åmänningen. På 1870-talet uppfördes här på ön ett oljeraffinaderi av en driftig entreprenör, Pehr Ålund. Oljeön låg i perfekt närhet till avnämarna av raffinaderiets produkter. Det var några hundra årtag till Ängelsberg och det bruk som drygt hundra år senare blev ett världsarv. I dag är Oljeön ett världsberömt industriminne och veterligt det äldsta bevarade oljeraffinaderiet i världen. Tusentals besökare kommer hit varje år.
	Alunda gjuteri	200	I en oansenlig fabriksbyggnad i det uppländska lever ett stycke industrihistoria. Med gammaldags metoder och verktyg gjuts fortfarande urnor, krukor och parkutsmyckningar. I stället för att vidareutveckla och automatisera tillverkningen stannade man upp och nöjde sig med det som två man och en kvinna klarade av. Läs om ett hantverk som gjutits fast. Kersti Kollberg och Björn Ullhagen svarar för ett rikt bildurval.
	Tärnsjö garveri	250	I nordvästra Uppland ligger sedan 140 år Tärnsjö Garveri tävlar med internationella garverier på världsmarknaden. De stora nöthudarna bereds på samma sätt som garvare gjort i alla tider med bark som garvämne. Skickliga sadelmakare tillverkar exklusiva portföljer och laptopväskor vid sidan av seldon och tömmar. I boken tecknas företagets utveckling från garveri för omkringliggande bondgårdar fram till dagens miljömedvetna koncern med inriktning på kvalitet.

	Strömsbergs bruk - mitt i tiden	295	Det började med muskötplåtar till Söderhamns gevärsfaktori. Året var 1643 och en ny hytta och smedja anlades vid Tämnrån. Bruket fick namnet Strömsberg och i dag är detta "Upplands vita bruk" som en uppslagen lärobok i järnhantering. Alla delar av det gamla vallonbruket är bevarade till eftervärlden. Strömsbergs intressanta historia blir levande i text och bild i bokens skildring av ett av Upplands många järnbruk.
--	---------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Böcker utgivna av Föreningen för kvinnors historia

	Förmödrar	50
	Kvinnoarbete	50
	Flerstämmigt	80
<i>Uppsalakvinnor berättar:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ekon av dramatiska händelser • Livstycket 	50 kr per styck